



NOTICIAS!



De Mejor Sports Nieuwsbrief

zevende jaargang

nummer 69

Mei 2015

De vakanties voorbij...

Alles is weer in het ritme en volgens het normale schema... Alhoewel, zou dat ooit normaal worden met de diverse 'open' toernooien, kampioenschappen, feestdagen en andere evenementen? En dan hebben we het nog niet gehad over het 'Nederlandse weer' dat om kan slaan als het blad van een boom. Zo sta je lekker in het zonnetje, word je twee tellen later getraakteerd op een fikse regen-onweer- of hagelbui... En een drijfnat pak, inclusief mooie ronde hagelstenen die loodrecht naar beneden kunnen vallen....



Maar dat is ons tot op heden wel bespaard gebleven! Soms was het meer dan winderig en viel er hier en daar een drup regen, maar dat was dan ook, tot op heden alles! Heel veel leesplezier met Noticias 69 van mei 2015...

Tennis4Life

Nog heel even geduld en dan barst het weer los op het park aan de Capelseweg. Met elkaar gaan we voor een hoger bedrag dan in 2014 in de strijd tegen kanker. Zaterdag 6 juni wordt een feestdag met volop tennis, muziek, een heerlijke lunch en een hele mooie cheque voor het Wilhelmina Fonds.



Wij zijn er voor trainingen, clinics, partijtjes tennis, maar ook voor hand- en spandiensten voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Wilson Hope...

Waar een wil is, is een weg! En dat weggetje hebben we gevonden. Dankzij diverse donateurs van onze Stichting Tenniskansen hebben we een groot aantal 'roze tennisballen' aan kunnen schaffen. Een roze bal is een kleur die uitstekend geschikt en ook goed zichtbaar is voor iemand met een visuele handicap... En laten we er daar nou twee van hebben binnen ons 'bestand'



Coupe Soleil...

Gekscherend zei Hans tegen Frédérique dat hij eens per vijf weken naar de kapper moest om zijn haar te laten blonderen... 'Dan wordt het hoogtijd dat je snel een afspraak maakt' zei ze met een enorme glimlach. 'Hoezo?' vroeg Hans nog 'Van hieraf kan ik zien dat je wel heel veel last hebt van uitgroei...' Frédérique sleept tot en met de herfst van 2017 twee helftjes...



Taktiek...

'Hier is de bal en daar is het doel' Op zich geen vuiltje aan de lucht omdat het doel meestal de andere helft van de tennisbaan is. Onze Esther heeft daar een heel andere mening over...haar 'doel is meer dan regelmatig een klein 'oranje tennismannetje...' En als hij niet op tijd bukt of wegspringt, heeft hij een 'voltreffer' te pakken... We moeten toegeven dat hij het, tot op heden, heel aardig redt... Hij bukt op tijd, springt ver genoeg weg of 'parkeert' zijn racket tegen de bal om de rally aan de gang te houden. We hebben Esther geadviseerd om nog iets meer door te versnellen op een wat kortere en zachter bal...

Uitzending gemist...

Mocht je een uitgave van Noticias gemist hebben, dan is dat geen enkel probleem. Ga even naar de site www.mejor.nl en alles van de afgelopen jaren is heel gemakkelijk terug te lezen. Soms is oud nieuws ook heel erg leuk!



Het waren er 1300!

Onlangs hebben we voor de tweede keer de 'ballenbak' gelegeerd en ingeleverd bij onze vaste donateur... 1300 stuks! En dat betekent € 130,00 voor onze Stichting waar we weer heel veel goeds mee kunnen doen! Inmiddels staan er 3 bakken in de regio: eentje in Capelle, eentje in Nieuwerkerk en eentje in Krimpen.



NOTICIAS!



De Mejor Sports Nieuwsbrief

Met alle plezier maken we zeer regelmatig een rondje en halen de bakken leeg om in te leveren.

Wel willen we bij deze heel graag Nico Beeke, van Beeke Print & Sign uit Nieuwerkerk bedanken. Hij heeft de bakken van prachtige stickers voorzien.



Ook gaat onze dank uit naar Perry van Oosten van de firma Meijer Bouwservice...die ervoor gezorgd hebben dat er drie prachtige bakken in elkaar gezet zijn!



MEIJER

Gegarandeerd dat zowel alle oude ballen als de Euro's op de juiste plek terecht zullen komen. Dat is waar het ons om gaat!



Op het moment dat we deze nieuwsbrief verzenden, weten we dat onze Hans weer een jaar wijzer is geworden...

Zoals hij zelf zegt: ouder word je na een bepaalde leeftijd niet meer...wijzer wel...

Dus bij deze: Happy birthday! En we weten inmiddels dat het een gezellige en leuke dag was... Je wordt tenslotte maar èèn keer in je leven precies...AUW!



zevende jaargang

De stage van Sarah...

Mijn ervaring tijdens de maatschappelijke stage was wel geweldig te noemen. Die heb ik namelijk bij Mejor Sports gevolgd. Het is onwijs leuk om deze ervaring te delen met de mensen die bij Mejor trainen en /of werken. Met mijn mooie outfit van Mejor kon ik direct aan de slag...letterlijk! Ik heb ontzettend veel geleerd en ook nog eens kunnen genieten van de zon. Veel van mijn klasgenoten stonden of zaten de hele dag binnen. Ik heb in die week best wat jaloezische reacties van klasgenoten gezien en gelezen!



Ik mocht meehelpen met aangeven, aanspelen...en ja, daar hoort ook ballen rapen bij; net als alle anderen moeten doen. Het observeren was ook één van mijn taken. Ik heb goed kunnen luisteren en kijken.

Als ik een vraag had, stelde ik die en kreeg ook direct antwoord. Bij diverse lessen kon ik ook zelf lekker meespelen. Het meest heb ik genoten van de jeugdlessen; en denk ook wel dat ik daar het meeste geleerd heb. Het was een leuke leerzame week voor mij. Voor iedereen die een tennisstage zoekt vind ik de 'mannen' van Mejor Sports een echte aanrader om ook dar stage te lopen! Wel heb ik voor de volgende kandidaten een hele goede tip: voortijdig en regelmatig gezicht en armen goed insmeren met zonnebrand want anders verbrand je razendsnel! Iedereen die wil weten hoe het was, kan via de trainers wel even contact met mij opnemen. Het was echt heel erg leuk, leerzaam en... ook gezellig!

nummer 69

Gravelbijten...

En nu gaan we ons opmaken voor het enige 'Grand Slam' van het jaar dat op gravel wordt gespeeld. Via de Nederlandse en ook buitenlandse kanalen wordt alles weer uitstekend weergegeven. We verheugen ons al op de lange rally's, de dropshots en de lange slidings! Mocht je tijdens een wedstrijd een dringende vraag hebben, bel of mail gerust even één van de trainers...Wel tijdens de 'wissels' als dat tot de mogelijkheden behoort...anders 'stoor' je ze...



Tot zover even onze berichtgeving Mocht je zelf voor de 70^e editie een mooi verhaal hebben of een ervaring die beslist gedeeld moet worden? Kruip achter de computer, of klim in de pen en schrijf het op!

Wij zorgen ervoor dat het een mooie plek krijgt in de volgende editie.

Voor nu een hartelijke en sportieve groet!

Het hele **Mejor** team.

We melden ons weer ns in juni.

HASTA LA PROXIMA!

