



NOTICIAS!



De Meior Sports Nieuwsbrief

zesde jaargang

nummer 61

Augustus 2014

We gaan weer beginnen...

Nog een paar dagen en dan mogen we weer...eindelijk! Niet dat we echt stilgezeten hebben in de afgelopen zes weken, want eerlijk is eerlijk, niemand van ons team kan dat! Op een of andere manier moet er bewogen worden. Toernooien spelen, lekker vrij spelen of trainingen geven op je vakantieadres in Spanje...



Uit de oude doos...

Tijdens een vakantie is er altijd wel een moment dat er oude herinneringen opgehaald worden. Onder het genot van een koud biertje kwam het 'verhaal' van Sabine ter sprake. Zij heeft in een ver verleden bij Hans getraind. Ooit gingen ze met een hele club cursisten naar het ABN AMRO toernooi. 'Marat Safin' was in die tijd een wereldtopper die meedeed aan het toernooi in Rotterdam. Sabine was wel veel meer dan een beetje weg van hem. Maar daar ben je dan ook puber voor. Tijdens de 'wissel' riep ze knetterhard door heel Ahoy: "Marat, I love you!" Waarop de scheidsrechter het perfecte antwoord gaf... "Love means nothing in tennis!"



Marat won deze middag zijn partij niet, maar met elkaar hebben we Sabine getroost en

heeft ze alsnog genoten van een hele leuke middag!

Reclame...

Eerlijk is eerlijk; Hans speelde een bal perfect aan, en dat over twee banen tegelijk. Het waren zijn fijne collega's die in koor riepen en het er nog even op de juiste manier inwreven: 'Hé Hans, zullen we jou ook opgeven voor de nieuwe 'Pindakaas reclame?' Hoezo dan?, vroeg hij nog... naïef als hij soms nog steeds is. Heel lang hoefde hij niet op het antwoord te wachten... Met elkaar zongen ze heel hard, heel vals en in koor: "Later!...als ik groter ben..."

Google tennis...

Halverwege de vraag krijg je al diverse mogelijkheden aangeboden, dat is waarschijnlijk wel bekend wanneer je iets op wilt zoeken. Zo werkt het dus ook wanneer je met of tegen Sohbet speelt. Wanneer de bal van haar racket afspat, vertelt ze je meteen of 'ie 'in of uit' is...

Eerlijkheidshalve moeten we er wel bij vertellen dat haar inschatting niet altijd even betrouwbaar is, dus laat je niet in de luren leggen door haar serieus bedoelde commentaar! Heel vaak roept ze "Chips" en ben je geneigd om 'm te laten lopen; ons advies? Niet doen! Uit ervaring weten we dat 'ie maar al te vaak bovenop de achterlijn ploft!



Bukken!

Door een verkeerde beweging van de knie had Hans net voor de vakantie serieus last...en ook wel pijn. Lessen geven ging prima, rennen, moeilijke ballen

terugslaan en rally's spelen ging stukken minder. Laurien sloeg een snoeiharde backhand recht op hem af... "Ik kan niet uitwijken" riep Hans nog, terwijl hij een onmogelijke volley de baan in speelde.... "Maar wel bukken!" riep Laurien spontaan vanaf de overkant... En daar had ze wel een punt! Beste Laurien, bedankt voor deze 'gouden tip!' We zullen 'm na de vakantie aan hem voorleggen en met hem delen!



Winterplanning

Met 'man en macht' zijn alle collega's wekelijks met elkaar in overleg om iedereen die dat wil, kan en mag een geschikte plek te geven op de dagen en tijden dat het ook schikt. Natuurlijk is het best weer een hele puzzel en natuurlijk lukt het ook deze winter weer; het is nog nooit niet gelukt! Bij TC Capelle gaan op **woensdag 1 oktober** de winterlessen van start in de overkapping. Iedereen die op maandag of dinsdag traint, start op maandag 6 en dinsdag 7 oktober; zij beginnen iets later, maar gaan ook iets langer door.

Bevestigingen en dergelijke komen in de eerste week van september via Ineke. Zij verstuurt alles via het adres: administratie@mejor.nl En net als vorige winter mag het 'lesgeld' in maandelijkse termijnen, wel willen we graag het bedrag van de baanhuur voor 1 oktober ontvangen; dan kunnen wij ook probleemloos aan onze verplichtingen voldoen. Op alle declaraties zal Ineke ook alle bedragen netjes specificeren.



NOTICIAS!



De Mejor Sports Nieuwsbrief

zesde jaargang

nummer 61

Augustus 2014

Het bovenstaande adres kun je ook gebruiken voor alle vragen op **administratief** gebied.

Wat de planning en organisatie betreft, kun je het beste even contact opnemen met een van de trainers. En die zijn te altijd te herkennen aan oranje... Heel erg veel oranje...



Las Preguntas...

Tim gaf het stokje door aan Richard, zijn vader. Hierbij zijn antwoorden op de vragen en een verrassend slachtoffer voor Noticias 62. Wie? Dat lees je verder in deze editie!

Richard is 47 jaar jong en werkt als manager op een assurantiëkantoor in Rotterdam. Buiten het tennissen is hij een fervent golfer. "Knikkeren met een stokje, zodat je niet hoeft te bukken" Hij kijkt graag naar 'suits' een serie die gaat over een Amerikaans advocatenkantoor in New York.



De beste film die hij zag is 'Abyss' en zijn favoriete muziek is erg duidelijk; zet een

nummer van Queen op en zijn muzikale hart gaat open. Richard's favoriete boek is de biografie van Steve Jobs. Ook is hij een 'alleseter' maar 'sushi' is wel favoriet, je kunt hem er niet voor wakker maken want Richard is erg gehecht aan zijn nachtrust.

Zijn ideale vakantie bestaat uit een combinatie van leuke dingen zien en helemaal niets doen; zelf zegt hij dat hij ontzettend goed 'niets' kan doen! Richard is verbonden aan Mejor Sports omdat Tim, zijn oudste zoon er al een aantal seizoenen traint.

Specifieke opmerkingen en tips heeft Richard niet; wel wil hij aangeven dat hij zeer tevreden is over de manier van trainen en legeven en dat beschouwen we als een mooi compliment. Het 'stokje' doorgeven was wel iets om even over na te denken, maar hij kwam wel met een hele originele en verrassende naam...de vragen voor de volgende editie zijn voor niemand minder dan Ruben...



'onze Ruben' En die heeft best het een en ander te vertellen na een jaartje vrijaf en freewheelen Zijn antwoorden op alle vragen zijn volgende maand te lezen wanneer we Noticias 62 per digitale postduif versturen.

US Open.

Voor sommigen worden het weer lange dagen en korte nachten...en al helemaal als je de 'wereldtoppers' live in actie wil zien. Mede dankzij het tijdsverschil en 'prime time' in de United States moeten er de nodige wekkers gezet worden.



Mocht een van de trainers wat last hebben van 'wallen' onder de ogen dat weet je dat 'ie de wedstrijd uit heeft gezeten! Zeker als de heer Federer rond half twee 's nachts aan zijn partij gaat beginnen... Enfin, het is maar één keer per jaar US Open...en voor de Australian Open kunnen we nog ruimschoots de gemiste slaap inhalen!

Tot zover onze berichtgeving. Deze maand de laatste serie van de zomer en dan de 'hal' in.

En dan melden we ons natuurlijk weer met verhalen, ervaringen en anekdotes. Medio oktober verschijnt Noticias 62. En heb je zelf een ervaring of een verhaal dat beslist gedeeld moet worden, laat het ons weten, dan gaan we daar voor zorgen.

Voor nu een hartelijke en sportieve groet, namens het hele Mejor Sports team.

Volgende maand in ieder geval ook weer een update over de vorderingen en ontwikkelingen van de stichting Tenniskansen. Goed nieuws en mooi nieuws! Maar dat laten we jullie weten.

Hasta La proxima!

