



NOTICIAS!



De Mejor Sports Nieuwsbrief

zesde jaargang nummer 57

Maart 2014

Nog heel eventjes...

Nog een paar dagen... dan gaan we weer naar buiten! We hebben het zonnetje al gezien en gevoeld. Op een paar hele mooie woensdagen mochten we al stiekem een uurtje buiten spelen en trainen en dat voelde heerlijk! Op dinsdag 1 april en dat is in dit geval géén grap, starten alle buitentrainingen, maandag 31 maart is de laatste lesdag van de trainingen in de overkapping; we zijn in oktober ook een weekje later gestart op de maandag.

Goede vrijdag, 18 april is wel een hele goede vrijdag! Dan komen de lessen te vervallen. Daar is ruimte voor binnen het schema. Ook zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 april is er geen les.

Wat betreft de 'meivakantie' die zetten we in de volgende uitgave

Mejor en de post bezorgen...

We doen best het één en ander te betekenen op het gebied van tennis, maar de post of folders bezorgen we niet... Toch kwam Roy vorige maand een 'postbode' tegen die, op zondagavond folders aan het bezorgen was in een 'warme jas van Mejor Sports. De man is door Roy aangesproken en hij had een onsamenhangend verhaal dat hij die van een 'vriend' mocht lenen. De naam 'Omar' werd genoemd. "Die kennen we niet, zei Roy en u ziet er niet uit als een trainer, dus wil ik graag dat u de jas aan mij geeft." Dat was deze meneer niet van plan, waarop Roy direct vertelde dat hij Hans aan de telefoon had en al contact had met de politie. "Even geduld meneer, de politie is onderweg, dan kunt u aan hen uitleggen hoe aan deze jas komt." Ook dat was deze meneer niet van plan... razendsnel trok hij de jas uit en sprintte er op zijn fiets vandoor; zonder jas en zonder licht....

En het is maar te hopen dat 'ie snel thuis was, want koud was het wel die avond... Hoe deze 'postbode' aan zo'n jas is gekomen, zal wel altijd een mysterie blijven... zelfs Oliver, die best aardig wat weet van post en dergelijke, is ook nog op onderzoek uitgeweest. Maar helaas zonder resultaat.

De start van een mooi project

Zondag 9 februari was de 'kick off' van een prachtig project voor het komende jaar. In Rotterdam Zuid gaan we trainingen en lessen verzorgen onder de noemer 'Special Tennis' Esther Vergeer heeft het officiële startschot gegeven... en natuurlijk heeft 'ie het weer voor elkaar; samen op de foto, een originele handtekening, een briefje en... kaartjes voor het ABN...



Zomerplanning 2014

Het is altijd weer een hele puzzel om alles te plannen en iedereen in te delen, maar zoals altijd gaat het best heel goed. Met elkaar zorgen we daar voor. Mocht het zo zijn dat je per ongeluk totaal verkeerd zit, wordt dan niet boos, maar neem even contact op met de trainer. Hij noteert alles direct en speelt het dezelfde dag nog door aan Hans, Lodewijk en/of Ineke. Zo snel mogelijk vinden we een passende oplossing. Daar hebben we sinds een aantal jaren ons 'Cursist Volg Systeem' voor ontwikkeld en daar maken we gebruik van op die momenten dat het ook nodig is!



Oude ballen zijn geld waard!

Als je oude tennisballen hebt, waar je verder helemaal niets meer mee doet, gooi ze dan niet weg, maar geef ze aan één van de trainers. Er is een 'donateur' die bereid is om voor elke bal een 'dubbeltje' te betalen. En al die dubbeltjes gaan direct naar Tenniskansen! Onlangs heeft Hans er al 350 ingeleverd... "Wat nu groot is, is ooit klein begonnen" We zijn heel druk bezig om een hele grote 'ton' te maken waar alle oude ballen in kunnen. Daarbij kunnen we vol trots melden dat we sinds de start in maart nu al precies 50 donateurs hebben.

Las Preguntas...

Haar naam is Josalienne de Witte en is nu 11 jaar. Ze zit in groep 8 van de Rehobothschool en zal na de vakantie richting voortgezet onderwijs vertrekken. Een van haar hobby's is tennis en gaat dus ook met veel plezier naar de les. Daarbij gaat Josalienne samen met haar broer Simon elke week naar pianoles. Haar favoriete televisie programma is zonder enige twijfel 'Spangas' daar gaat ze uitgebreid voor zitten. De beste film die ze gezien heeft is 'Stormwind, High School' Maar ze heeft veel meer films die ze leuk vindt. Echt favoriete muziek heeft Josalienne niet, maar op dit moment vindt ze 'Hey Brother van Avicii' wel erg lekker klinken. Haar mooiste boeken zijn die van de serie van de 'Olijke tweeling' Haar lievelingseten is de eigengemaakte tomatensoep en lasagne. 's Nachts is ze eigenlijk nergens wakker voor te maken. "Ik vind mijn bed wel erg lekker" zo zegt ze zelf. De ideale vakantie is er eentje op de camping in Frankrijk, lekker de



NOTICIAS!



De Meior Sports Nieuwsbrief

hele dag actief bezig zijn met bijvoorbeeld kanoën, klimmen in een adventure park en wandelen door de bergen. Daarbij vergeet ze niet lekker te luieren aan de rand van het zwembad; er moet ook vakantie gevierd worden!



Josalienne is verbonden aan Meior door de lessen die ze van Ruben krijgt, ze gaat dan ook elke week met heel veel plezier richting het tennispark. Haar wens is dat alle trainers nog lang door kunnen en willen gaan met het verzorgen van de lessen...dank je wel Josalienne, voor dit mooie compliment! En bij deze geeft ze het stokje door aan Robbin van der Voort. Ze heeft de lijst met vragen al in haar bezit, haar antwoorden zijn te lezen in de volgende Noticias.

Energy drankjes...

Die zien we liever niet meer voor, tijdens of na de trainingen. En als ze echt heel gezond zouden zijn, zouden we wel veel meer topsporters zien met deze drankjes; zeker tijdens de reclameblokken op radio en tv...



zesde jaargang nummer 57

Het geeft je misschien wel even een 'boost' maar daarna komt de klap; eigenlijk komen er twee, en wel in willekeurige volgorde: De eerste is een hongerklap en de tweede is die van de 'suikerspiegel' in het lichaam. Daarbij, als we je nou compleet zouden afbeulen in de training, zou er nog iets voor te zeggen kunnen zijn, maar volgens ons valt dat reuze mee. Verbieden kunnen of willen we het niet, maar we zien liever een flesje water, een vruchtensap of een ander verantwoord sportdrankje.

Wat zegt u?

Hans heeft een heel handig lampje, dat standaard in zijn auto ligt werkt op celbatterijtjes. Ook die zijn een keer leeg, zo ook een paar dagen geleden. 'Gewapend met de twee batterijtjes vroeg hij aan de winkelier of ze 'deze batterijtjes ook verkochten. "We hebben ze niet in de winkel, maar wel in het magazijn. Hoeveel hebt u er nodig?" "Een stuk of vier is voorlopig wel voldoende." Antwoorde Hans niets vermoedend... "Prima, zei de verkoper." Hij draaide zich om en riep richting het magazijn: "Johan, neem jij gelijk even een 'blisterverpakking' mee van die batterijtjes voor het kleine model hoortoestellen, daar heb ik namelijk een klant voor..."



In balans...

Voor de kleinere tennissterren hebben we hele mooi krukjes aangeschaft. Zo kunnen we even de 'benen' uitschakelen en echt vanuit de 'armactie' werken. En het werkt echt! Later die avond zat Hans even naar een stukje dubbel te kijken van zijn cursisten...Toen klonk het vanaf baan 12 net even iets te hard: "Zien jullie dat? Hans heeft eindelijk een stoel

Maart 2014

gevonden waarbij hij met zijn voetjes bij de grond kan..." Jammer jongens...weer geen nominatie voor de 'medewerker van de maand!'



Zonnebril nodig?

De nieuwe shirts van de trainers waren in het verleden oranje... Dat zijn ze nu niet meer...ze zijn nu 'knaloranje' om het woord fluorescerend niet te gebruiken. En dat is allemaal de schuld van Hans! Hij heeft ze uitgezocht en gekocht, dus neem het zijn collega's niet kwalijk.

Tot zover even onze berichten voor de maand maart. Volgende maand weer een nieuwe editie met verslagen, uitspraken en gebeurtenissen. Heb je zelf een verhaal of ervaring die iedereen beslist moet weten, kruip achter de computer of klim in de pen en zorg dat één van de trainers het krijgt. Dan zorgen we ervoor dat het een mooie plek krijgt in Noticias 58, die medio april verschijnt.

Ook een woord van dank voor het vertrouwen in ons en onze organisatie omdat zoveel mensen 'naadloos' meegaan van de winter naar de zomer.

Een hartelijke en sportieve groet!

HASTA LA PROXIMA!

Het hele **Meior** tennisteam

