



NOTICIAS!



De Mejor Sports Nieuwsbrief

zesde jaargang nummer 56

Februari 2014

Feliz 2014...

Natuurlijk hadden we iedereen heel veel eerder een gelukkig, gezond, sportief en blessurevrij nieuw jaar toe willen wensen. Helaas kon dat even niet, maar dat waren en zijn de omstandigheden. Iedereen was even 'uit het lood' door het onverwachte en plotselinge overlijden van 'papa en opa Jan' Mede namens broers, zus en mams wil Hans iedereen heel hartelijk bedanken voor alle lieve en hartverwarmende reacties op de berichten; het waren er echt honderden! Natuurlijk heeft hij het met de hele familie gedeeld. We beschouwen het ook niet als een probleem dat deze nieuwsbrief met enige vertraging bij iedereen in de 'bus' valt...ook met ouder nieuws.

Groeten uit...Buenos Aires

Mauro leest de nieuwsbrieven trouw en heeft regelmatig contact met Hans via de mail. Bij deze doet hij iedereen de hartelijke groeten en kun je zijn verhaal lezen!

"Fijn dat ik even kan vertellen hoe het met me is, het gaat goed! Ik werk momenteel bij een bedrijf in bouwmaterialen, maar heb gelukkig voldoende tijd om regelmatig te tennissen. Ik mis Nederland wel een beetje. Gek hè, ook het weer... Natuurlijk kom ik een keer terug; vooral voor de kipsaté, de kroketten en het fietsen...In Nederland fietst bijna iedereen, hier in Argentinië bijna niemand. Tijdens mijn trainingen roep ik nog zeer regelmatig "goed zo" en zullen we een "poentje spelen" Mijn bestaande cursisten zijn dat inmiddels wel gewend, maar aan nieuwe mensen moet ik het vaak uitleggen... Het is een beetje de wereld op zijn kop; hier in Buenas Aires smijt ik er allerlei Nederlandse termen uit, terwijl bij jullie in Capelle dat kleine kereltje de hele dag 'Spaanse termen en uitdrukkingen uit loopt te kramen...

Un abrazo y hasta la vista!"



Gute Nacht Freunde...

Dat was zoals Ineke haar mails en gesprekken afsloot...maar sinds eind december is dat een beetje anders...

"Buenas Noches amigos, es la hora que me voy"

En die kleine heeft er niet eens op aangedrongen of gestimuleerd! Het moet niet gekker worden...

Las Preguntas

De vragen werden gesteld aan Charlotte Wagner die nu nog 9 jaar is, in maart wordt ze 10! Ze zit in groep 6 van de basisschool. Charlotte moet op zaterdag erg vroeg op; ze woont namelijk niet in Capelle of directe omgeving, maar ze heeft het er graag voor over om bij Mejor te trainen en daar zijn wij dan weer trots op. Haar hobby's zijn, naast tennissen ook viool spelen en knutselen. De 'dolle tweeling' is wel een van haar favoriete films. Haar favoriete muziek is wel bijzonder...Charlotte houdt van klassieke muziek, maar ook vind ze kinderen voor kinderen erg leuk. Het leukste boek dat ze las is Mees en Tijn op de vlucht. Het liefst eet 'Charlie' is burritos. Haar ideale vakantie is die op de 'Beerze Bulten' in Beerze. Haar sportieve wens voor iedereen van Mejor Sports is nog heel veel leuke en sportieve en gezellige momenten en dat iedereen de bal steeds beter terug mag gaan slaan. Charlotte geeft bij deze het stokje door aan Josaliene de Witte. Haar antwoorden zijn te lezen in Noticias 57 en die komt medio maart uit!



Zomerplanning 2014

Tijdens het 'kerstreces' hebben we dan wel niet zo heel veel getennist, we hebben wel veel gepland... Voor de komende zomerperiode. Het is namelijk april voordat je 't weet; en dan gaan we weer naar buiten. Veel mensen hebben al aangegeven door te willen trainen in de zomer, mocht je dat nog niet gedaan hebben, laat het dan even weten. De trainers hebben het huidige schema bij zich en als je door wilt, kunt en mag, zetten we een 'vinkje' bij je naam, dag en tijd. Het streven is om in de eerste week van maart het schema in de steigers te hebben staan. Dat het weer puzzelen wordt, is geen groot nieuws, maar lukken gaat het... Het is nog nooit niet gelukt

Dagje vrij

Onlangs had Hans een dag je vrijaf gekregen van de 'baas' Hij mocht naar het Nationaal Congres van trainers en coaches in Nederland. Hij heeft mooie presentaties gezien, meegedaan aan diverse nuttige, leuke en leerzame workshops die hij weer met de 'collega's' heeft gedeeld. Door zijn dag 'vrij' is hij natuurlijk wel zijn nominatie kwijt voor 'werknemer van de maand'... De meeste anderen trouwens ook...gezien hun opmerkingen en berichten...maar daarover later meer...veel meer!

Uitgesproken

'Hans, mag ik vanmiddag een racket van je lenen?
'Natuurlijk man, ben je die van jou vergeten?'
'Nee, de mijne is tijdens de vakantie in Frankrijk gecrashed...'
Dank je wel Pepijn, voor deze heerlijke opmerking!
Inmiddels heb jij een heel mooi en nieuw slaghout en we wensen je er heel veel plezier mee.

'We' hebben hele handige apparaatjes om snel ballen te rapen zonder te hoeven bukken.
De zogenaamde 'ball pick ups'
Elke vrijdag klinkt het, net iets te hard voor het goede, en over vier banen tegelijk: "Jongens, hang ze alsjeblieft niet al te hoog op als je wilt, anders kan Hans er niet meer bij"
En jawel! iedereen kijkt dan ook naar baan 14...dat is namelijk de baan waar Hans bijna altijd staat.



NOTICIAS!



De Mejor Sports Nieuwsbrief

Een mooi uiteinde...

Maandag 30 december was het druk, meer dan druk tijdens het traditionele 'oliebollen toernooi'

Met meer dan 75 deelnemers was het een meer dan geslaagd evenement. Leuke en mooie partijen, waarbij gezelligheid en elkaar laten tennissen voorop stonden.

En dat is meer dan gelukt!

Het was een mooie en vooral gezellige dag die we in december van dit jaar zeker weer zullen organiseren! En 'dank je wel Ralph' voor het geduld om een paar hele mooie groepsfoto's te maken.



Je hebt van die dagen...

We spreken over een willekeurige woensdagavond in januari... Hans moest het op een leuke manier ontgelden; zowel tijdens als na de training; onder andere Guido en Mariëlle hadden de grootste lol. We mogen niet vergeten te vermelden dat Lisette ook heel spontaan meedeed en er ook hartelijk en hard om moest lachen! Het ging over een kabouterbrancard' over de juiste maat schoentjes en wel of niet over het net heen kunnen kijken... Als 'klap' op de vuurpijl stuurde, een niets vermoedende Jessica hem op de donderdag daarna het volgende bericht: "Beste Hans, natuurlijk wil ik de dingen die je gestuurd hebt op de site zetten, alleen vanavond lukt het waarschijnlijk niet, ik moet nog een broek verstellen..."

Ik struikel namelijk over de pijpen. Heb jij dat ook weleens?"

Jessica, bij deze hartelijk bedankt! Beter had je het niet kunnen timen! We hebben jouw bericht heel stiekem en direct doorgestuurd naar de diverse betrokkenen. De reacties waren geweldig! Mocht het lukken, zullen we ze ook een mooie plek geven in één van de komende edities.

zesde jaargang nummer 56



Het was weer een mooi jaar voor Stichting Tenniskansen. We hebben niet alleen diverse rackets weg kunnen geven, ook schoenen en andere materialen waar behoefte aan was. En 2014 wordt ook goed, dat weten we inmiddels wel zeker!

Buiten diverse vaste donateurs heeft ook de firma Boele uit Gouderak zich gemeld voor een mooie donatie voor de komende jaren. Directeur en eigenaar van Boele Elektro, Arie Jan gelooft in de filosofie en het verhaal van Tenniskansen. En met zijn bijdrage kunnen we weer iets moois voor mensen betekenen.

Heel hartelijk dank daarvoor!



info@boele-elektro.nl is het mailadres waar je voor alle vragen terecht kunt. Mocht je hem spreken; doe hem namens ons de hartelijke en sportieve groeten!

Bovendien hebben 'we' onlangs een nieuwe donateur gevonden die wil sponsoren door 'oude ballen' op te kopen. Voor elke bal doneert hij een dubbeltje. Heb je oude tennisballen en doe je er niets meer mee, geef ze dan aan één van de trainers! Vele kleintjes maken één grote. Stel je voor dat hij met een 'bestelbus' vol van het park mag vertrekken... het liefst inclusief een hele grote aanhangwagen!

De ervaringen van Matthijs

Matthijs Beeke is 14 jaar zit op het Thorbecke VO met sportprofiel. Sport is zijn hobby. Naast sporten op school, voetbalt hij in zijn vrije tijd, van zijn 7e tot zijn 11e jaar heeft hij ook getennist. Voor zijn opleiding mocht hij dit jaar ongeveer 15 uur een 'maatschappelijke stage' lopen en dat heeft hij bij Mejor Sports gedaan. Hierbij zijn verslag:

Op de vrijdagavond mocht ik 5 weken lang van 5 tot 8 uur meedraaien met Wilco, Roy en Ruben. Dat was heel leerzaam en super leuk. Ieder uur een andere

Februari 2014

groep met verschillende leeftijden en niveaus. De trainers waren erg aardig en heel behulpzaam. Ik mocht helpen bij de oefeningen tijdens de lessen en ik heb zelfs een keer zelfstandig les mogen geven aan een heel lief meisje dat begon met tennissen. Ik mocht af en toe ook zelf mee tennissen in een groep; gewoon voor de lol en om ervaring op te doen als 'cursist' Ik heb er erg van genoten om de trainers te helpen en heb erg veel van ze geleerd. Ik kan iedereen die stage wil lopen aanraden om dat bij Mejor Sports te doen.



Hoelang is de baan eigenlijk?

De aanvallende ballen 'vloegen' het hek in tijdens de oefening. Hans stopte de training en er ontstond een heel mooi en boeiende gesprek: 'Hoelang is de baan jongens?' 'Geen idee!' '23.77 meter om precies te zijn, dus als je gaat aanvallen en je slaat een bal zoals je 'm vanaf de achterlijn slaat gaat 'ie ruim uit' '23 meter 77, hoe komen ze daar nou bij?' 'Dat zijn precies 90 Engelse voeten' 'Oh, lekker boeiend...' 'Of 180! Klonk het ineens heel hard. 'Hoezo 180?' 'Nou, gewoon 180 kaboutervoeten...

Tot zover even onze berichtgeving. Natuurlijk melden we ons in maart van dit jaar weer met belangrijke, leuke en interessante berichten. Mocht je zelf een mooi verhaal hebben of een ervaring die je beslist wilt en moet delen met iedereen, klim in de pen of kruip achter de computer!

Schrijf het op en zorg dat het bij 'ons' terecht komt, wij geven het een mooie plek in Noticias 57. Een hartelijke en sportieve groet!

Het hele  tennisteam

