



NOTICIAS!



De Mejor Sports Nieuwsbrief

zesde jaargang nummer 54

November 2013

Welkom! En natuurlijk weer veel leesplezier met Noticias 54. De foto die we gebruiken hebben voor de kop spreekt boekdelen! Natuurlijk viel Hidde op het moment dat de foto genomen werd van zijn papa's knie... En natuurlijk heeft hij echt zijn best gedaan om 'netjes' te blijven zitten. Het is hem alleen niet gelukt...intimi weten inmiddels ook dat het de komende jaren niet gaat lukken om een mooi staatsieportret te maken, vandaar dat we dit plaatje hebben gebruikt.

Venus and Serena...

Kom het op zaterdagochtend om een uur of elf maar zelf aanschouwen...wij hebben ze...twee echte diva's die in vol ornaat de baan onveilig maken. In eerste instantie trinden ze aan het eind van de zaterdag ochtend onderleiding van Hans, toen hij het echt niet meer aankon en er 'mentaal' helemaal doorheen zat, heeft hij Roy gevraagd om het over te nemen... en dat is hem gelukt! Echt waar! Niets dan een groot compliment aan zijn adres. Mocht Roy het ook niet meer aankunnen, vragen we één van de andere teamleden om het stokje weer van hem over te nemen. Jennifer en Ferial moeten beslist aan de slag blijven...en de trainer die 'ze' aankan, wordt niet alleen werknemer van de maand, hij krijgt ook een lintje! Maar het moet gezegd worden...er wordt meer dan goed getennist tussen de lachbuien door!



Las Preguntas...

Haar naam is Marleen van Tuijl, geboren in 2004 en is nu dus 9 jaar. Ze was erg verrast door de actie van haar nicht Susan Sieben die in de vorige nieuwsbrief het stokje aan haar doorgaf. Marleen woont in Nieuwerkerk en zit daar op de Montessorischool in groep 6. Maar in haar klas zitten ook meiden en jongens van groep 7 en 8. Hobby's van Marleen zijn turnen en tennis (in die volgorde). Tennenissen doet ze al vanaf haar 3^e met veel plezier, maar toen ze zo'n 3 jaar geleden in aanraking kwam met turnen ging ze overstag en werd turnen ineens haar grootste hobby. Inmiddels turnt ze 4 dagen in de week, maar gelukkig heeft ze ook nog tijd voor een gezellig tennisuurtje met 3 andere meiden bij Hans op de zaterdagochtend. Haar favoriete TV-programma zijn er eigenlijk meerdere, maar vooral de zender Nickelodeon / Teen Nick is bij haar in trek. Ze vindt Sponge Bob wel leuk en ook Victorious kijkt ze graag. De leukste film die ze laatst gezien heeft is "Verschrikkelijke Ikke 2". Toch vindt ze bijna alle bioscoop-/animatiefilms erg grappig. Ze ligt ook helemaal dubbel als ze Mr. Bean kijkt. Op dit moment is haar favoriete muziek "One Direction" en "Kate Perry". Ook Skyradio luistert ze graag. En natuurlijk niet te vergeten de "Cup Song". Ze eet heel graag pizza's en lasagne/macaroni. En waar je haar 's nachts voor kan wakker maken is toch echt wel een pretpark. En dan vooral die bekende grote parken met heel veel attracties. Hoe enger, hoe leuker. Daar zou ze gerust een heel weekend willen blijven. Haar ideale vakantie is zon, zee, strand en een zwembad...

Geen twijfel over mogelijk! Meestal gaat ze in de zomer met haar familie naar Spanje of een Spaans eiland. En dan gaat ze natuurlijk heel veel zwemmen. Daarnaast gaat ze in de winter altijd naar Oostenrijk om daar met haar familie te gaan skiën. Marleen hoopt de komende jaren nog met veel plezier te tennissen bij het team van Mejor. Ze is speciaal overgekomen vanuit Nieuwerkerk, omdat ze had gehoord dat het in Capelle zo leuk is. Bij deze geeft Marleen het stokje door aan Zoë den Haan die samen met Marleen op zaterdagochtend traint. De vragenlijst heeft ze al en haar antwoorden zijn te lezen in Noticias nummer 55.



Net niet...

In de vorige editie dreigde Hans werknemer van de maand te worden; hij is het net niet geworden. Zijn zeer gewaardeerde en geliefde collega's hebben dat vakkundig gesaboteerd. Hoe? Vraag het ze zelf maar onder het genot van een kopje koffie. Hans wil het er liever niet over hebben...

Wat doe jij nou hier...

Tom trainde voorheen op dinsdag, nu op maandag. Hij is met Hans meeverhuisd naar deze dag omdat het 'werkschema' van Hans een



NOTICIAS!



De Mejor Sports Nieuwsbrief

zesde jaargang nummer 54

November 2013

beetje veranderd is. Tom kwam op vrijdagavond even naar de competitie kijken en zag Hans aan de bar staan.

“Wat doe jij nou hier? Vroeg Tom redelijk verbaasd. Hans heeft ‘m eens even lang en doordringend aangekeken en zei toen.”Ik werk hier, niet alleen op maandag, ook op vrijdag... is dat een goed excuus?

Na een redelijk lange stilte hebben ze het met elkaar uitgeschaterd van de lach!

de hoogte gesteld middels een brief...wel heeft het hele team, op één persoon na, er hartelijk om moeten lachen...



om schaterlachen. Natuurlijk is het niet goed dat iemand zijn racket in het hek parkeert, maar deze opmerking en dit excuus maken eigenlijk alles goed. Wel hebben we terplekke duidelijke afspraken gemaakt dat het racket ‘in’ de hand blijft. Wat er ook gebeurt en met wiens racket er ook gespeeld wordt...

Nieuw logo...

Met ingang van 2014 staan alle trainers op de baan met het logo van NL Coach op de kleding. En daar zijn we echt heel trots op.



NL Coach is een organisatie voor en door coaches op het gebied van alle sporten, dus ook tennis...ons spelletje! Mejor is voorlopig de eerste en enige tennisorganisatie die deze uitstraling heeft. Wil je meer weten? Kijk gerust even op de site: www.nlcoach.nl en je weet alles! Op vrijdag 13 december gaat Hans de ‘nieuwe lijn’ presenteren en op de foto en die plaatsen we zodra we ‘m hebben!



Tom, hartstikke bedankt voor deze mooie voorzet. Met heel veel plezier kopten we ‘m in!

Hoog of laag...

Na de eerste winterweek kwam het hele team even bij elkaar om de bijzonderheden door te nemen. “Vergaderen we hoog of laag”, was de vraag.

“Doe maar hoog, da’s wel zo gezellig, maar zet dan wel even twee barkrukken in elkaar en op elkaar...dan kan Hans ook op ons niveau meepraten”...

Bij deze kunnen we melden dat heer Lodewijk van Ardennen, wederom geen collega van de maand zal gaan worden! En de komende maanden ook niet...maar daarvan is hij al op

Verwarring...

Daar stond ze dan. Karin met een fluorescerend vest... 50 stond er op. Maar wat was het nou? Werd ze 50 of mocht ze niet harder dan 50? Enfin, vraag Karin zelf maar als je haar tegenkomt! Wij namen in ieder geval het zekere voor het onzekere en hebben haar van harte gefeliciteerd.



Met een mond vol...

“Niet met je racket gooien!”
“Ik gooide niet met mijn racket”
“Wiens racket vloog daar dan?”
“Dat van mijn broertje...die van mij moet bespannen worden.”

Gek word je van dit soort bijdehante opmerkingen van die kids...En heel stiekem moesten we er ook wel een klein beetje

Tot zover even onze berichten, mocht je zelf een mooi verhaal of ervaring hebben, laat het ons weten. Schrijf het op of kruipt achter de computer en vertel het ons, wij zorgen dat het een mooie en prominente plek krijgt in onze volgende nieuwsbrief. En dat is Noticias 55, die komt in december, ruim voor de kerstvakantie. En natuurlijk weer met leuke, belangrijke en nuttige informatie.

Een hartelijke en sportieve groet namens het hele team!

Hasta la proxima!

