



# NOTICIAS!



De Meijor Sports Nieuwsbrief

vijfde jaargang nummer 51

Juni 2013

Het zomerrooster loopt nu in één keer door tot aan zaterdag 20 juli. Dat is de laatste lesdag voor de 'grote vakantie' Wel is het zo dat in week 27, de week van 1 tot en met 8 juli de trainingen na 19:00 uur komen te vervallen. Dit in verband met het 'open toernooi van TC Capelle. En het belooft weer een groots evenement te worden. We raden iedereen aan om mee te doen...

En mocht het zo zijn dat je de eerste ronde niet doorkomt, hebben we hier alvast wat 'excuses' waardoor je verloor. Het net aan jouw kant was hoger. Bij het wisselen van speelhelpt draaide ook de wind. Het veld van de tegenstander was korter en smaller aan jouw kant. Tegen zoveel netballen, lijnballen en 'mazzelballen' kan niemand op... Mocht je zelf nog een ander excuus hebben, laat het ons weten; we nemen 'm graag op in het smoezenboek!



## De jongste trainer ooit.

Onlangs werd er bij het secretariaat een 'open sollicitatiebrief' bezorgd. Het gaat om een jongen van ruim 9 jaar die graag les wil gaan geven en trainingen wil gaan verzorgen. In het gesprek viel het ons op hoeveel kennis van tennis hij had en op de hoogte was van de werkwijze van de trainers van Meijor Sports... Ook kende hij alle namen van de trainers... Zijn naam? Hidde! Ergens in deze maand gaat hij een start maken, wel onder begeleiding van... we houden iedereen op de hoogte van zijn schema

## Waarom zeg je nou niks?

Al een jaar of wat traint Hans met zijn 'fotomodellen' Zonder verder namen te noemen gaat het in dit geval om Emmy, Carmen, Maxime en Julie... Al jaren 'rossen' zij de forehandvolley door het geluid, ondanks het feit dat Hans wekelijks roept dat een volley echt geen achterzwaai en ook geen uitzwaai heeft. De meiden waren echt 'goed bezig' en sloegen hun volley's vol gas, inclusief een volle zwaai. De eerste twee rondjes heeft Hans er nog iets van gezegd, daarna zweeg hij even... en dat deed hij heel bewust. Het was Carmen die het eerst reageerde... "Hé Hans, waarom zeg je nou niks van mijn volley?" ... Soms is het gewoon beter om even helemaal niets te zeggen!



En ja, we kunnen ook nog een aantal nieuwsbrieven vullen met hun opmerkingen, aanmerkingen en gesprekken, maar dat doen we niet; de meiden zouden teveel uit te leggen hebben...

## Winterplanning 2013-2014

Ondanks het feit dat het net een beetje lekker begint te 'zomer' zijn we wel al druk bezig met de planning voor de komende winter. Tijdens de algemene ledenvergadering is besloten dat er voor oktober kachels hangen om verwarmd te trainen in de

overkapping. De benodigde voorbereidingen zijn in volle gang. De formulieren staan met een paar dagen op de website. Bestaande leden die door willen in de winter hoeven het hele formulier niet door te worstelen... daar maken we een apart 'kattebelletje' voor! Wat wel belangrijk wordt is aangeven of je lid of particulier bent; leden krijgen namelijk 15% korting op de baanhuur. Ook zullen we in de komende weken iedereen op de hoogte stellen van de mogelijkheden voor de komende winter.

## Facebook

Hoe modern wil je 't hebben? Meijor Sports heeft een eigen pagina, inclusief een hele leuke rubriek. We hebben 'm 'hoy' (vandaag) genoemd. Daar staan al hele leuke anekdotes op van dingen die op en naast de baan hebben plaatsgevonden. En er volgen er nog meer... veel meer! Kwestie van opzoeken en 'leuk vinden' en je bent op de hoogte van het laatste nieuws en alle bijzonderheden. Kleine moeite, groot plezier en altijd iets te glimlachen...



facebook



## De vragen aan...

Bart Beeke en inmiddels 16 jaar. Hij is 'bijna' klaar met zijn huidige opleiding en heeft alleen nog even examen gedaan in de afgelopen weken. Als Bart slaagt gaat hij genieten van een hele mooie en lange vakantie. Aan herkansen wil hij helemaal niet denken; hij heeft er ook helemaal geen tijd voor! In september wil hij graag gaan beginnen aan zijn volgende vervolgopleiding; die van elektrotechnicus. Daarvoor moet hij wel dagelijks naar Schiedam, voor de komende vier jaar.



# NOTICIAS!



De Meior Sports Nieuwsbrief

vijfde jaargang nummer 51

Juni 2013

Bart is goed in het besturen van radiografisch bestuurbare auto's, ook tennist hij graag en kan slecht zonder zijn mobiele telefoon...om niet te zeggen gewoon helemaal 'niet' Zijn favoriete programma's op de televisie zijn The Big Bang en Two and a half men.



Bart houdt van snel en vooral van actie als hij al de rust heeft om een filmpje te kijken... Mr and Mrs Smith vond hij geweldig, net als the Untouchables. Ook zijn favoriete muziek zit vol snelheid, actie en dynamiek. Van 'dubstep' en echte 'pop' kan hij ontzettend genieten. Bart is nou niet bepaald een lezer...het boek dat hij zeer aandachtig heeft gelezen was de handleiding van zijn telefoon. Bart is gek op 'ongezond eten' een frietje van Bram, een lekker gevulde wrap, en een pizza kunnen er op elk moment van de dag wel in. Wat je niet moet doen is hem 's nachts wakker maken, ook niet voor iets lekkers te eten of drinken; als hij slaapt, dan slaapt hij. Zijn ideale vakantie is in een zonnig land, beetje zwemmen, lekker muziekje, een beetje niets doen en 's avonds een barbecue; helemaal niets mis mee! Bart heeft vorig jaar een proefles gevolgd in de groep van vrijdag om 20:00 uur en dat is hem heel goed bevallen. Hij wilde graag trainen met leeftijdgenoten en vooral vooruit. Hij heeft dat gemist bij de 'school' waar hij eerder trainde.

Zijn wens is dat de trainers op deze manier doorgaan; Bart kijkt er iedere week weer naar uit. Enthousiaste trainers die goede resultaten boeken met een hele gezellige groep. Het stokje geeft hij bij deze door aan Sander van Kelegom, één van zijn maatjes in de groep van vrijdagavond.

## De smash...die niet kwam!

Valentijn trainde mee op vrijdag om 19:00 uur...en dat heeft hij geweten. Het mooiste punt aller tijden werd tegen hem gemaakt. Hans speelde een hoge bal met slice tegen de wind in. Het was nog even twijfelachtig of de bal het wel zou halen...voor de zekerheid liet Valentijn de bal stuiten, voordat hij zijn dodelijke smash zou slaan; dat had hij beter niet kunnen doen...de bal stuitte aan zijn kant, sprong op draaide terug en kwam hard en strak tegen de netband...helaas voor hem aan zijn kant. En daar stond hij, helemaal klaar om de genadeklap uit te delen, alleen die kwam niet...wel lagen Daan, Daan, Peter, Hans en uiteindelijk ook Valentijn in een deuk van het lachen. Wel mag iedereen bij deze weten dat Valentijn op sportieve wijze 'wraak' heeft genomen...



## Zomerdeclaraties 2013

Al onze declaraties voor de zomerlessen zijn via de 'digitale

snelweg' verstuurd en wel in de vorm van een PDF. Mocht je nog niets gezien of gelezen hebben, laat het ons dan even weten. Met alle plezier sturen we 'm in de herkansing. Even berichtje sturen naar [administratie@meior.nl](mailto:administratie@meior.nl) en alles wordt binnen 'no time' geregeld.

## Het gezelligste team...

Winnen of verliezen is niet het belangrijkste! Na afloop met z'n allen pannenkoeken eten wel! En dat deed het team van Danny, Bora, Wessel, Luke en invaller Hidde. Van Moordrecht was het nog maar een heel klein stukje door naar Gouda...Judith, de mams van Hidde stond met drie pannen tegelijk te bakken. Met kaas, met spek, met allebei, maar ook naturel om er poedersuiker of stroop op te doen. En of het gezellig was? Vraag het de jongens zelf maar...



## Tot slot...

Duizend maal dank voor alle hartelijke, lieve en mooie reacties op het 'persoonlijke bericht' van Hans! Niet alleen lief maar ook overweldigend! Dat geeft 'energie' om door te gaan en door te pakken!

Tot zover onze berichtgeving; mocht je zelf een prachtig bericht of mooie ervaring hebben, vertel of mail het ons en wij geven het een mooie plek in Noticias 52, die verschijnt met een week of vier!

Een vrolijke, vriendelijke en sportieve groet

**HASTA LA PROXIMA!**