



# NOTICIAS!



De Mejor Sports Nieuwsbrief

vijfde jaargang nummer 49

Februari 2013

Beste allemaal...

We schrijven alweer februari! Nog een week of zes en dan gaan we weer naar buiten...

Dat is voor iedereen, inclusief de trainers een heel prettig vooruitzicht. Niets is lekkerder dan buiten, in het zonnetje tennissen, trainen en lesgeven. We verheugen ons heel erg op het heerlijke voorjaarszonnetje. En als het toch mocht regenen, dan staan we onder de kap!

Nu eerst nog even een weekje met vakantie...

De laatste lesdag is zaterdag 23 februari, we gaan weer van start op maandag 4 maart. We hebben begrepen dat veel mensen koude oorden op gaan zoeken, inclusief hele hoge bergen. Ook weten we van de 'zonaanbidders' dat zij direct na de laatste schooldag het vliegtuig in zullen stappen om ver weg van de zon te gaan genieten. Wat we wel heel graag willen is dat iedereen van een heerlijke vakantie geniet en weer heelhuids en veilig thuis komt.



## Vorst...

Hans vertelde er, tijdens een groepsles, ten overvloede bij dat het koud was in de hal en wilde snel verder met de uitleg van een oefening. Nog voor hij begonnen was met de echte uitleg klonk het vanuit de groep "Voor jou is het nog veel kouder dan voor ons" "Hoezo, kouder voor mij dan voor jullie" "Kom op Hans...Natuurkunde les één, zo luidde het antwoord Kaboutertjes hebben gewoon sneller en dus ook veel meer last van vorst aan de grond dan gewone mensen..."

## Uitgesproken

In de kerstvakantie had Hans Hidde en Boaz meegenomen om een uurtje te tennissen. Al heel snel wilde Boaz even pauze, mede vanwege de lekkere snoepjes die ze meegenomen hadden. Hidde wilde geen pauze; hij wilde knallen tegen zijn vader en wel vanaf de achterlijn... "Denk aan je uitzwaai" riep Hans naar Hidde en er werd ook nog iets over de voeten gezegd...Op dat moment stapte Boaz van de bank en liep ongevraagd de baan op. "Pap, luister" riep hij, met het voor velen, inmiddels bekende wijsvingertje...



"Iedereen mag het doen op zijn eigen manier. Hidde dus ook!" Hij draaide zich om en liep terug naar zijn snoepjes en drinken... Hidde lag dubbelgevouwen van de lach op de achterlijn... en Hans? Die stond aan de grond genageld, inclusief een mond vol tanden!

## Las Preguntas...

De naam is Daan Gruson en is inmiddels 17 jaar jong. Op dit moment zit hij in 6 VWO en werkt op vaste dagen en tijden bij de Albert Heijn als vakkenvuller. We hebben Daan leren kennen als iemand die zijn taak serieus neemt en weten zeker dat hij het VWO diploma haalt en zijn leidinggevenden erg tevreden over hem zijn. Daan's hobby's zijn tennissen en zo af en toe lekker rondhangen met vrienden; dat

heet 'chillen' Ook speelt hij regelmatig FIFA op de computer.

Daan heeft diverse favoriete programma's waar hij voor thuiskomt of blijft en dat zijn Family Guy en South Park De beste film die hij tot nu toe heeft gezien is Inception. Echte favorieten op het gebied van muziek heeft hij niet; Daan heeft een brede smaak en houdt van verschillende stijlen. Hardstyle en house, maar ook hip hop en R&B.

Het mooiste boek dat hij las is de Davinci Code. Als je Daan vraagt naar zijn lievelingseten, is het antwoord kort, duidelijk en bondig: pasta! Maar voor een goede snack kun je hem 's nachts wakker maken. Zijn ideale vakantie is er eentje waar de zon volop schijnt, reden te meer om de schaduw op te zoeken en een heel koud drankje te doen...in sommige gevallen is dat een biertje...het liefst ijskoud...

De band met Mejor Sports is er al een hele tijd. In het verleden trainde hij bij, onder andere Lodewijk; de laatste jaren bij Hans. Op onze laatste vraag: heb je nog wensen voor de mensen van Mejor, antwoordde hij heel toepasselijk...

**¡Mucho suerte este año!**





# NOTICIAS!



De Mejor Sports Nieuwsbrief

vijfde jaargang nummer 49

Februari 2013

Vraag hem zelf maar even wat hij daarmee bedoelt en wil zeggen. Wel weten we inmiddels aan wie hij het stokje doorgeeft...Dat is naamgenoot Daan Okhuijsen en hij is inmiddels op de hoogte. Zijn antwoorden zijn binnenkort te lezen in Noticias nummer 50 en die verschijnt medio maart.

## Zomercursus 2013

Het ziet er naar uit dat we het de komende zomer weer een stukje drukker gaan krijgen, dan in de afgelopen periode. Veel mensen gaan in april mee naar de zomercursus, ook hevelen we complete groepen over. Veelal op dezelfde dag en tijd. Mocht je nog niet luid en duidelijk doorgegeven hebben dat je door wilt, laat het dan zo snel mogelijk even weten. Het beste kun je dat doen bij Lodewijk en/of bij Hans.

Voor nieuwe aanstormende talenten hebben we ook nog wel wat plekken vrij. Degene die nog niet in onze ledenlijst staan kunnen zich op diverse manieren aanmelden. Via de website: [www.mejor.nl](http://www.mejor.nl) Of via het inschrijfformulier in 'word' dat we bij deze uitgave hebben toegevoegd.

Er is al heel veel bevestigd, en dagelijks werken we aan de planning. Alles wat definitief is, geven we ook direct door. Wekelijks wordt er ook vergaderd over de planning en indeling. Het streven is om in de tweede week van maart iedereen geïnformeerd te hebben. Dan heeft de afdeling planning nog voldoende tijd om kleine wijzigingen aan te brengen en door te voeren.



## Cursist Volg Systeem

We proberen iedereen op de voor hem of haar ideale plek te laten trainen. Gelukkig lukt dat ons heel aardig. Toch kan het voorkomen dat er iemand harder gaat dan de rest van de groep...en dan gaan wij met elkaar in overleg om daar een oplossing voor te zoeken; misschien een andere groep op een andere dag en tijd... Dat is precies de filosofie van ons Cursist Volg Systeem!

## De Bink...

Myron heeft ons tijdelijk verlaten; hij geniet van een buitenlands avontuur en is voor een jaar richting de Verenigde Staten vertrokken; op zich hartstikke leuk, leerzaam en uitdagend...Maar om dan quasi nonchalant een kaartje te sturen vanaf Hawaii is wel een beetje 'over the top'.



Neemt niet weg dat we het hem van harte gunnen! Wel is het zo dat hij van ons ook een mooie kaart kan verwachten deze zomer. Hoogstwaarschijnlijk vanuit een 'zonovergoten' Spanje...dat scheelt een paar uurtjes vliegen ten opzichte van Hawaii!



Zoals beloofd en geschreven in onze vorige uitgave, willen we bij deze heel graag weer een zonnetje uitdelen voor iemand die zich op een bijzondere manier inzet voor onze stichting

Tenniskansen. In dit geval is dat is 'grote broer' Rob. Groot kan in dit geval beter vervangen worden door 'oudere' want qua lengte schelen ze niet zo heel veel... Twee kabouters dus! Da's leuk, hebben we een tenniskabouter en een kansenkabouter... Kansenkabouter Rob zet zich elke dag en waar dan ook in om mensen, bedrijven, instellingen en organisaties warm te maken voor de stichting tenniskansen. Simpelweg omdat hij gelooft in de filosofie en de kracht van geven!



Rob is dus de man die we op deze manier en op dit moment graag in een heel warm zonnetje zetten en hem bij deze heel hartelijk willen bedanken voor al zijn inzet en moeite. 'Grote broer' Rob heeft nog veel meer gedaan en gelaten voor zowel Mejor Sports als zijn jongere broer...maar daarover later meer!

Tot zover onze berichtgeving; mocht je zelf een mooi verhaal of onvergetelijke ervaring hebben, die iedereen beslist moet weten, klim in de pen of zet jezelf achter de computer. Wij zorgen dat het een mooie plek krijgt in de volgende editie van onze nieuwsbrief.

## Hasta la proxima

Een hele vrolijke, vriendelijke en sportieve groet namens het hele **Mejor** team!

