



NOTICIAS!



De **Mejor** sports nieuwsbrief

4^e jaargang nummer 42

april 2012

Het zomerseizoen is in volle gang. Sinds begin april hebben we gelukkig ook nog een groot aantal instromers een geschikte plek kunnen geven. Het schema staat en iedereen is volop aan de slag...letterlijk en figuurlijk. Nog bijna dagelijks ontvangen we formulieren met inschrijvers. Ook die proberen we zo snel mogelijk in te delen!

Met de vakantie voor de boeg laten we hierbij even weten dat de laatste lesdag **zaterdag 28 april** is; we gaan weer van start op **maandag 7 mei**. We wensen iedereen die lekker weggaat veel plezier! We weten dat velen richting de zon vertrekken, ook hebben we vernomen dat sommigen nog richting de sneeuw gaan...heel hoog en heel stijl...gletsjer skiën...

Na een weekje niets krijgen we natuurlijk Hemelvaart en Pinksteren nog, maar ook daarvan houden we iedereen op de hoogte. Op sommige dagen zijn de trainers er wel, op sommige dagen zijn ze er niet... Dan liggen de tennistassen in een hoek en zitten ze op een zonovergoten terras of doen andere leuke dingen.

Hoe erg kun je iemand missen...

Heel simpel! Heel erg!
Alle goede verstaanders weten dan dat we het over 'onze Marianne' hebben. Dagelijks houden we haar op de hoogte, praten we haar bij over de bijzonderheden en vertellen we haar alles over de laatste ontwikkelingen. Waar ze kon heeft ze zich bemoeid met de indeling en planning...en daar zijn we haar dankbaar voor; als geen ander kent zij de mensen en weet zij de juiste mensen op de juiste plek in te delen. En ja...soms duurt het antwoord op een vraag even iets langer dan voorheen...dan nemen we dat voor lief



Uitgesproken.

Lodewijk trainde met Madelief. Hij wilde graag 'actief voetenwerk' zien...helaas zag hij niet wat hij wilde zien. Op tactische wijze heeft hij geprobeerd de dingen duidelijk te maken, het resultaat was niet om over naar huis te schrijven...Toen de bak met ballen leeg was en ze samen de ballen raapten, gaf Madelief onbedoeld een hele mooie voorzet: "Heb ik toch ineens een loopneus..." Lodewijk kopte 'm recht voor zijn raap in en antwoordde zonder nadenken: "Da's mooi...dan loopt er tenminste nog iets..."



Ze hebben er samen hard om gelachen en tijdens de volgende oefening klopten de voetjes wel bij dit lieve 'fotomodel'
Zou het misschien ook met een bepaalde 'levensfase' te maken kunnen hebben? De naam van de periode schiet ons even niet te binnen maar we weten wel dat het begint met een 'P' en eindigt op 'uberteit'
Bij deze danken we 'mams' Annemarie heel hartelijk voor het mooie verhaal!

Op zaterdag is het spel 'racket doorgeven' redelijk favoriet bij Joep, Bora, Danny en Hidde. Zeker als ze het met z'n viertjes tegen Roy en Hans mogen opnemen. Het 'spel' wordt vaak als afsluiting van de training gespeeld. Tot een paar weken geleden wonnen ze nooit... Maar toen gebeurde het; Roy verslikte zich in een zachte bal van Joep, met als gevolg dat zij nog maar een racket over hadden. Niet lang daarna haalde Hidde 'verwoestend' uit met zijn forehand. Die bal was niet te halen... Niet voor Hans en ook niet voor Roy.

Roy en Hans verloren dus hun favoriete spel! De opmerking waar Hans het volgens Roy voorlopig mee kon doen was de volgende: "Als je nog eens iets aan Hidde's forehand verandert, laat het me dan van te voren even weten, dan houd ik er rekening mee!"



Met deze mannen wordt in het vervolg een ander eindspel gespeeld...en bij wijze van straf wordt er voorlopig in tweetallen gesleept! Zijn ze helemaal...

Gente

Zoals eerder aangekondigd volgt hierbij het verslag van Sahaend Rezvani; leuke vragen en mooie antwoorden. Zijn naam is geen 'oud Hollandse, maar een Iranese. En Sahaend is inmiddels 11 jaar. Dagelijks gaat hij met veel plezier naar de Capelse School Verenging (CSV) Zijn hobby's zijn onder andere judo, tennis, hardlopen en vissen. Een paar weken geleden heeft hij nog meegedaan aan de jeugdloop van de marathon van Rotterdam en is in maart van dit jaar vijfde geworden tijdens de Nederlandse Kampioenschappen judo. In de leeftijdscategorie tot en met 15 jaar. En dat voor een knul van net 11...vinden wij een hele prestatie. Met andere woorden: hij heeft nog vier jaar om als eerste te eindigen...Wedden doen we niet, maar we weten wel redelijk zeker dat in deze jongen een toekomstig kampioen schuilt!
Als de televisie aanstaat, staat 'ie op Eurosport; paps en mams kijken op een andere plek in huis naar het journaal. De beste films die Sahaend zag zijn tot nu toe, de films van Harry Potter...in de paar uurtjes die hij kan besteden aan lezen was het mooiste boek "Achtste groeiers huilen niet"



NOTICIAS!



De **Mejor** sports nieuwsbrief

4^e jaargang nummer 42

april 2012

Het liefst eet Sahaend 'kebab' en wij schuiven graag aan om een vorkje mee te prikken. Als je hem 's nachts wakker maakt voor een potje tennis vindt hij dat helemaal niet erg!

Sterker nog; je zou hem erg blij maken! Het liefst gaat Sahaend met vakantie naar de sneeuw...op de lange latten of met een snowboard heel hard van de steile helling af...Rode pistes, zwarte pistes; het maakt Sahaend allemaal niet zoveel uit. De verbintenis met Mejor komt eigenlijk door de afgelopen zomer; toen heeft hij min of meer voor de lol een aantal tennislessen bij Hans gevolgd. Hij heeft nooit geweten dat hij tennissen zo leuk zou vinden. En gelukkig voor iedereen is hij van plan om een hele goede speler te worden! We hebben een paar 'spionnen' van de redactie op pad gestuurd om bij de trainingen te kijken. Zij kwamen terug met het bericht dat Sahaend een hele goede tennisser kan worden! Hij is razend snel, werkt aan zijn techniek, neemt de dingen aan en past ze toe! Tot slot wenst hij iedereen die iets met Mejor Sports te maken heeft heel veel plezier en succes! En bij deze geeft hij het stokje door aan Jan, dat is een van zijn medecursisten met wie hij in de afgelopen winter in de groep heeft getraind. We danken Sahaend en wensen Jan veel plezier met het beantwoorden van de vragen!

Stagiaires...

Regelmatig worden de trainers geassisteerd door jonge en enthousiastelingen. Dat heeft alles te maken met het feit dat Mejor Sports alle ruimte biedt aan mensen om stage te lopen. Dat kan voor zowel een maatschappelijke stage zijn, of een stage op het gebied van sport. Mejor Sports is een 'erkend leerbedrijf' en gecertificeerd door Calibris. Mocht je stage willen lopen, neem gerust even contact op! Voorwaarde is wel dat je affiniteit met tennis moet hebben, een zeer fatsoenlijke bal moet kunnen slaan en je inzetbaar bent voor werkzaamheden op en rond de baan. Velen gingen je voor...vraag hen gerust naar hun ervaringen.

Tobias de Groot is binnenkort klaar, maar Carmen Castillo Fuentes is voorlopig nog wekelijks op, rond en naast de baan actief en dat gaat hartstikke goed...

Zolang je maar niet 'veroordeeld' wordt om samen te werken met die kleine grijze 'tenniskabouter' Dan wordt het namelijk bijna echt werken...en dat moet je niet hebben...Neem voor meer informatie en de mogelijkheden gerust even contact op met een van de trainers; zij vertellen je er graag meer over!

Lessen op maat

Het is niet altijd nodig om een volledige zomer- of wintercursus te boeken; zeker niet wanneer je een meer dan fatsoenlijke bal slaat, regelmatig speelt en slechts tegen bepaalde pijnpuntjes aanloopt. Dan kan een service, een volley of een backhand zijn. Er is altijd een mogelijkheid op enkele lessen op maat te boeken. Het mag bij één keer blijven, het mogen twee lessen worden en als je wilt maken we, lopende het seizoen een aantal gerichte en specifieke afspraken.

De aanhouder wint

En dan hebben we het over Hans Baan. Klein van stuk, groot qua veerkracht! Weer een operatie en een revalidatieperiode waar je U tegen zegt. Je moet het maar op kunnen brengen. Begin april hebben we onze eerste achttien minuten op de baan doorgebracht...en daar ging het nodige aan vooraf! Scans, foto's, een operatie, het herstel, de sportschool en nu weer werken aan de slagen... De redactie heeft even staan te kijken en moet twee conclusies kwijt: trainer Hans is streng doch rechtvaardig qua tijd, programma en intensiteit. Gewapend met stopwatch en eierwekker wordt er getraind. En in dit uitzonderlijke geval is tijd ook echt tijd. Het wil in menig geval weleens voorkomen dat de kleine en steeds grijzer wordende 'Dr. Oetker' een paar minuutjes uitloopt, maar in dit geval dus echt niet. Daarbij willen we iedereen vast waarschuwen dat 'cursist Hans' het beroemde, beruchte en befaamde polsje nog steeds heeft.

In sommige gevallen is het echt niet te zien waar de bal heen zal gaan. Mocht je tegenover hem staan wanneer hij weer gaat vrijspelen, zeg niet dat je niet gewaarschuwd bent!



Op deze foto zit hij nog onschuldig en ontspannen aan een kopje koffie, maar weet wel dat hij de ballen binnenkort weer strak en lelijk over het net jaagt... Doe maar niet lelijk tegen deze Hans, geef die andere Hans de schuld maar!

Zorg voor je racket

Zeker in deze tijd van competitie en wedstrijden is het belangrijk om met een goed slaghout de baan op te gaan. Een bespanning waar nog leven in zit en een grip die niet glad is... Een nieuwe bespanning zit er zo in en een gripje is al helemaal snel geregeld.



En mocht je twijfelen...geef je racket gerust even aan een van de trainers, ze zullen je een eerlijk antwoord geven op alle vragen die je hebt.

Tot zover onze berichten voor deze keer. Volgende maand de volgende editie! We hebben al een paar mooie onderwerpen op de plank liggen, waaronder weer een 'onnavolgbare' actie van onze amigó's van T-Mobile...

Mocht het zo zijn dat je zelf een ervaring of belevenis hebt die iedereen beslist moet lezen...kruip achter de computer op klim in de pen. Maak er een mooi verhaal van en stuur het op! Het krijgt dat een mooie plek in Noticias 43.

Fijne vakantie!

Een vrolijke, vriendelijke en sportieve groet van het hele team!

HASTA LA PROXIMA!