



NOTICIAS!



DE **Mejor** NIEUWSBRIEF

TWEEDE JAARGANG NUMMER 23

JUNI 2010

Vakantie!

De laatste schooldag is voorbij. Even geen gezeul met schooltassen en boeken, geen roosters en geen ritme. De bedrijven draaien even in een lagere versnelling en iedereen hoeft even niets. Ook bij ons is er sprake van een vakantieooster.

We zijn er op meerdere dagen van de week omdat we individuele afspraken hebben met mensen, maar zo druk als het tijdens een 'normale week' is, is het nu niet. De reguliere lessen stoppen nu even en we gaan op **maandag 16 augustus**, wanneer de basisscholen hun deuren openen weer van start met het restant van de zomerlessen.

Op de maandag en vrijdag lopen we, vanwege de vakanties, feestdagen en dergelijke wat achter op de rest, maar ook dat komt goed.

Het Open toernooi.

De komende week is het jaarlijks open toernooi van de Blinkert. In alle categorieën wordt gestreden om de prijzen. Een groot voordeel omdat de vakantie dit jaar vroeg valt, bij het ons lesschema absoluut niet. Het open toernooi valt namelijk precies in de eerste week van de vakantie!

Wel is het een aanrader om in de komende week een paar partijtjes tennis te komen kijken op het park.

Harold Potter

Hij is orthopedisch manueel therapeut en heet in werkelijkheid "Mourik"

We noemen hem "Harold Potter" en mochten jullie je afvragen waarom, dan is het antwoord simpel. Harold legt heel snel de vinger op de zere plek en lost het probleem op. Bij hem kom je niet voor een schoonheidsbehandeling, je komt erom van je blessure af te komen.

Doet het pijn? Beste wel! Maar je gaat fitter en soepeler weg dan dat je komt.

Harold gaat uit van de mogelijkheden, niet van de beperkingen. Niet voor niets zitten bijna alle volleyballers van het Nederlands team braaf in de wachtkamer te wachten. Niet voor niets laat Hans zich al sinds 12 jaar dubbelvouwen door deze man.

Harold is een hele lange, slanke, tengere man en lijkt niet sterk...

Maar schijn bedriegt; tussen lijken en zijn zit een groot verschil. Desnoods roept hij de hulp in van een van zijn gewaardeerde medewerkers...

Zijn collega's gaan dan even bovenop je zitten zodat Harold zijn 'hak, breek en kraakwerk' kan uitvoeren.

Met een gerust hart verwijzen we je door naar Harold Potter aan de Spoorlaan in Capelle aan den IJssel, maar bedenk je wel twee keer voordat je de trap oploopt.



Fysiotherapie en
Orthopedische
Manuele Therapie Mourik
010 4508401
h.a.mourik@online.nl

Meer dan een handje vol...

Ze traint sinds februari van dit jaar bij zowel Lodewijk als Hans. Een dame van twaalf jaren jong die slaat als een 'vent'. Inmiddels is zij de 'schrik' van Harderwijk, den Bosch, Zevenbergen, Oss, Apeldoorn en wijde omgeving. Kom naar het net en ze verandert je in een gatenkaas...

Om wie het gaat? Rebecca van de Werf! www.reccy.nl voor intimi. Ze heeft een droom en dat is het maximale eruit halen wat er in zit, vandaar dat Rebecca's schoolrooster is aangepast zodat ze op diverse ochtenden en middagen kan trainen. En dat doet ze met veel plezier en inzet. Ze begon dit jaar ergens net boven nummer 100 van de Nederlandse ranglijst, maar ze gaat als de spreekwoordelijke brandweer, als een racket omhoog dus! Op het moment dat we dit schrijven heeft zij zojuist haar zevende finale op rij gespeeld van een aantal K4 en K5 ranglijsttoernooien. Ze won er zes en er ging er ééntje in drie sets verloren. De komende weken speelt zij bijna elke week een toernooi ergens in het land, dus als ze deze lijn doorzet, komen er nog wel wat mooie resultaten bij... En het seizoen is nog niet voorbij! Het zou zomaar kunnen dat Piet, de paps van Rebecca nog een extra prijzenkastje in elkaar moet gaan zetten...



T-Mobile

In de Monteverdijkstraat staat een mooie mast van een grote mobiele telefoonfirma. Dat 'ie er staat is op zich prachtig, maar doet 'ie het ook? Nou dat ligt aan het weer... als het hard waait waaien de stralen langs het park en krijg je direct de voicemail van Hans. Wanneer het mooi en rustig weer is kun je hem 'gewoon' bereiken.

Tenminste als hij aan de kant van de banen 6 tot en met 10 staat. Aan de kant van de kantine is het een kansloze missie... En als u denkt dat dit een volledig uit een dikke duim gezogen verhaal is, bel gerust even met de klantenservice van T-Mobile... het is een gratis nummer. U zult versteld staan van de antwoorden die u krijgt op de diverse vragen, wij stonden het ook toen we belden. Men heeft in de media verteld dat het allemaal heel snel en netjes opgelost wordt, inclusief compensatie voor de geleden schade... we zijn erg benieuwd en wordt vervolgd...

Herfstcursussen

Zoals bekend wordt er op het park van de Blinkert buiten gespeeld tot begin december. En omdat we extreem weinig uitval hebben dit jaar kunnen we nog een aantal weken aan het 'zomerseizoen' vastplakken. In de meeste gevallen een week of negen! Mocht je interesse hebben, vul het formulier in, geef het aam een van de teamleden en de rest wordt geregeld!

Wintercursussen

De komende winter zijn we op meerdere locaties actief. We trainen lang door op het gravel van de Blinkert. Ook gaan we weer, net als vorig jaar naar binnen en verzorgen lessen en trainingen op de banen van 'My Healthclub' in Krimpen aan den IJssel. Daarnaast gaan we, en dat is nieuw, lessen geven in de ballon van de Capelse Tennis Club aan de 's Gravenweg.

De exacte dagen en tijden moeten nog ingevuld worden, maar dat we er aan de slag gaan staat vast.

Minitennistoernooi 23 juni

Wat een doorslaand succes! 60 aanstormende talenten die vanaf 13:00 uur streken voor wat ze waard waren. Wat een opkomst en wat een weer. Een stralende zon, een aangekleed park en een compleet wedstrijdprogramma voor in totaal 7 poules. Lodewijk was 'wedstrijd-leider' en mocht door middel van de 'kleine vuuzela' de wedstrijden laten starten en stoppen.



NOTICIAS!



DE **Mejor** NIEUWSBRIEF

TWEDE JAARGANG NUMMER 23

JUNI 2010

Waarom nou hij? Simpelweg omdat hij de allerbeste buikspieren heeft van het hele team! Tessa was zijn assistente die alle uitslagen en scores bijhield. Ineke, Carolyn en Jaap hadden de kantine en het terras aangekleed en zorgden voor de barbezetting, de hapjes en de drankjes. Op de banen assisteerden Nena, Romy, Yannick, Roy en Irma bij de puntentelling. Marianne liep heen, weer, heen en nog eens weer om iedereen op tijd op de juiste baan te krijgen. En dat is gelukt!



We hebben van velen mooie, lieve, enthousiaste en leuke reacties gekregen. Er was eigenlijk maar een vraag... Volgend jaar weer? Zeker weten! De komende week valt het verslag bij iedereen in Capelle en omstreken in de bus...



Een mooie foto...

Die maak je niet zomaar eventjes. Fotograferen is een vak apart en wij hebben iemand die dat vak beheerst tot in detail! Richard van Loon is de hofleverancier van Mejor wat betreft mooie plaatjes. Niet voor niets maakt hij foto's bij de Davis Cup, Fed-Cup en mag hij zijn camera's meenemen naar Roland Garros om daar iedereen te volgen met zijn lenzen. Niet voor niets zijn de foto's van Richard te bewonderen in onder andere het Algemeen Dagblad... Zijn foto's zijn mooier dan mooi en we zijn dan ook heel blij en trots dat Richard gefotografeerd heeft tijdens ons minitennistoernooi van 23 juni. Wel belangrijk om te vermelden is dat hij sportfotograaf is en helaas niet te boeken is voor bruiloften en partijen... of het moet een tennisbruiloft zijn. Je kunt hem bereiken of afspraken maken via het volgende adres:

ra.vanloon.rvl@gmail.com



Uit de krant gescheurd...

We schrijven Wimbledon 2010. een wedstrijd op baan 18. Dag records van de Langste partij. Dag record van de meeste games. Dag record van de meeste aces. De wedstrijd werd gespeeld over maar liefst drie dagen. 70 tegen 68 werd het uiteindelijk in de vijfde set. Maar wat heb je aan zo'n record als je de volgende dag van de baan wordt geveegd door niemand minder dan Timo de Bakker. Dit Nederlandse aanstormende talent knalde hem in drie korte sets van de baan.

Queen Elice...

Je zal op je laatste schooldag even je diploma gaan halen met een limousine... Dat overkwam Elice Groeneveld! Zij was geslaagd voor het VWO op het Krimpenerwaard College. Sjaak en Yvonne hadden het helemaal voor haar geregeld. De dames gingen op chique en inclusief drank aan boord en een rode loper bij het uitstappen... De meiden willen graag dat paps en mams er eentje aanschaffen als gezinsauto... Maar met zo'n gevaarte van ruim 9 meter is het voor Sjaak een beetje lastig straatje keren of normaal inparkeren... Dat gaat dus nog even niet gebeuren, maar het was in ieder geval een ervaring om nooit te vergeten!



Uitgesproken:

Hans speelde een dropshot; Sjaak stond als aan de grond genageld en reageerde

niet eens. "Zo haal je Wimbledon nooit" riep Hans.

"Dat is ook niet de bedoeling" zo luidde het antwoord.

"En waarom dan niet" vroeg Hans "Vanwege de hooikoorts" riep zij vanaf de overkant van de baan.

De naam Sjaan is in dit geval een pseudoniem voor

Het moet niet gekker worden...

Wanneer het regent gaat een training even niet door, dat is logisch. Maar dat wij op vrijdag 2 juli een paar lessen moesten laten vervallen vanwege de hitte is een redelijke zeldzaamheid. 34 graden.

Voor het eerst hebben Hans en Lodewijk tussen 12:00 en 15:00 uur een echte siesta gehouden. Luiken dicht en even een uiltje knappen.

Ouderwets en nieuwerwets

We hebben het uitgebreid geprobeerd; alle declaraties en dergelijke via de mail. De correspondentie en belangrijke mededelingen komen aan en worden gelezen en beantwoord. Helaas leven we ook in een tijd van heel veel SPAM en zijn veel van onze declaraties niet aangekomen, in ongewenste mailmappen verdwenen of als verdacht bericht bestempeld. Met ingang van september gaan wij alle declaraties 'gewoon' weer ouderwets printen, in een envelop stoppen en met de post versturen. Uitgebreid onderzoek wijst uit dat deze manier nog steeds het allerbeste werkt.



Tot zover deze zomerse editie van Noticias, we melden ons weer in de tweede week van augustus, wanneer het nieuwe schooljaar weer op het punt van beginnen staat.

Mocht je zelf een mooie vakantieherinnering hebben dat iedereen beslist moet weten, stuur het dan gerust door! Het liefst inclusief een mooie foto! Ander belangrijk nieuws mag natuurlijk ook!

We wensen iedereen een hele fijne en leuke vakantie! En tot in augustus! Een vrolijke, vriendelijke en sportieve groet!

Het hele **Mejor** tennisteam