



NOTICIAS!



DE **Mejor** NIEUWSBRIEF

TWEDE JAARGANG NUMMER 21

MEI 2010

De vakanties zijn weer voorbij en het 'gewone leven' is weer begonnen...net als de scholen! Iedereen is weer aan het werk en dat is te merken aan de dagelijkse files. We hebben nu alleen nog het pinksterweekend maar dat is een makkie, in vergelijking met de afgelopen periode. Neem de vrijdag: drie weken niets!



Noticias 21 en weer vol met leuke en interessante verhalen, anekdotes, tips, trucs en wetenswaardigheden. Kortom: weer de moeite waard om te lezen en te bewaren!

Het open jeugd toernooi

In week 23, van 7 tot en met 13 juni van dit jaar vindt het open jeugdtoernooi plaats. Het Mejor Open en Blinkies K4 toernooi. Zo'n 250 aanstormende talenten komen dan de hele week in actie. De lessen en trainingen die normaal gesproken om en na 17:00 uur plaatsvinden komen in deze week te vervallen, of worden verplaatst. Het is voor iedereen wel echt de moeite waard om in deze week te komen kijken naar de wedstrijden. De start van de wedstrijden is rond 16:00 uur en vanaf 17:15 uur is het volle bak op alle 10 de banen! En man die alles deze week letterlijk en figuurlijk in goede banen leidt is Oliver Geenen, geassisteerd door enkele vaste krachten die hem al jaren helpen! Tijdens de wedstrijden zullen de trainers op regelmatige dagen en tijden aanwezig zijn om te kijken. Mocht je vragen hebben, stel ze gerust!

Aanstormend talent

Nog nooit getennist, maar zeker geen beginner...We hebben het hier over Myron Koopman. Wel heeft hij het gevoel in elke vezel van zijn lijf. Dat moet ook wel want twee keer Nederlands Kampioen bowlen word je niet voor niets. Op dit moment is hij de nummer 3 van Europa...en daar zal het wel bij blijven. Hij gaat van sport veranderen; Myron is 'klaar' met bowlen en gaat nu kijken wat er te bereiken valt met een veel kleiner balletje...een tennisballetje! En daar helpen wij hem graag bij.

Lodewijk, zijn trainer heeft al een plan van aanpak gemaakt om hem zo snel mogelijk richting wedstrijdtennis te brengen. Dat gaat ook lukken want les twee was forehand topspin in combinatie met een enkelhandig geslagen backhand. In de derde training werd al aardig doorgeserveerd. Begin juni zal hij zijn bowlingcarrière afsluiten met de Europese Kampioenschappen in België. Wedden dat hij met een beker naar huis gaat! Hierbij even een kleine opsomming van zijn behaalde overwinningen...

2008 en 2009 Kampioen Zuid Holland Zuid
2008 en 2009 tweede plaats bowler van het jaar

2008 derde plaats dag der kampioenen
2009 sportprijs gewonnen op het sportgala in Schiedam. Wij wensen Myron heel veel plezier en sterkte tijdens zijn laatste, maar zo belangrijke toernooi!



Oude snaartjes...

Een snaartje van een jaar of drie... Die komen wij regelmatig tegen. Een snaar is van kunststof en daar gaat op een gegeven moment de rek uit... Wij adviseren minimaal een nieuwe bespanning per seizoen. Tennis je in de winter door, dan adviseren wij er twee; voor elk nieuwe deel eentje. Voor € 20.00 tot € 25.00 heb je al een prima nieuwe bespanning en...we zetten 'm er netjes voor je in!



Uit de bestuurskamer

Dinsdag 13 april was er een bijzondere algemene ledenvergadering op de Blinkert. Het ging over het samengaan van De Blinkert en de Capelse Tennis Club, de baansoort, de overkapping en de daarbijbehorende verhuizing naar het nieuwe park aan de Capelseweg. Woensdag 14 april was er zo'n zelfde soort vergadering voor alle leden van CTC. De belangrijkste punten die zijn besproken en de uitkomsten daarvan zijn te lezen op de site van de club. www.ltc-deblinkert.nl Hier kun je ook terecht voor de laatste informatie over alle andere activiteiten van de club. Regelmatig even kijken dus!

De racketcollectie 2010

Het was het wachten waard! Ze zijn weer mooi. We hebben van Wilson en Groen weer een paar mooie tassen vol om uit te proberen en uit te lenen. Ook hebben we zelf een handvol prima rackets geselecteerd om aan te bieden en te adviseren. Wij zijn erg te spreken over een aantal hele fijne en betaalbare 'slaghouten'

De K-Bold en de Six-one-Lite



De Six-Two en de Six-one Team



Natuurlijk hebben we ook de nieuwe "Henin" en de nieuwe "Federer" in de tas, net als nog meer verschillende typen. Je mag ze naar hartelust uitproberen voordat je een keuze maakt. En als wij een bepaald



NOTICIAS!



DE **Mejor** NIEUWSBRIEF

TWEEDE JAARGANG NUMMER 21

MEI 2010

racket niet in de tas hebben, halen we 'm gewoon voor je op bij Groen Sport. En heb je vragen over een racket? Stellen! We vertellen je er graag alles over.

Uitgesproken:

Manon: Hans, ik kan vandaag niet serveren.
Hans: waarom niet, heb je last?
Manon: Ja, ik heb spierpijn in mijn armen.
Hans: Waarvan dan?
Manon: van het voetballen...

De meest logische verklaring is dat ze de hele dag heeft staan zwaaien en wuiven ten teken dat ze vrij stond...wij zien het haar al doen...Joehoe! Geef mij die bal maar hoor!

Yvonne sloeg de backhandvolley loepzuiver...Op de vraag van Hans of er soms heel 'per ongeluk' een duim achter de backhandgreep zat, was haar wedervraag: Hoeveel ogen heb jij?"

"Meester, mijn grip is heel glad"
"Ik kom even kijken lieve jongen."
De oorzaak van het probleem was snel gevonden...
De meester heeft het plastic van de greep gehaald...het ging meteen een stuk beter!

Trots...

Wie kwam op dinsdag 13 april het park op gewandeld? Dat raad je nooit! Het was mama Ank, de moeder van Hans. Zij is in de eerste maanden van het jaar snorziek geweest, maar is nu weer op weg naar de top. Het was een grote, hele grote verassing. Het was een groot cadeau! Begin juni viert zij haar 75^e verjaardag! En daar maken we een echt feestje van!



Foto's maken

Dat mag bij ons! En dan hoeft je niet achter het hek te blijven om een mooi plaatje te schieten. Je mag op de bank naast de baan, je mag onder het net gaan zitten, dat maakt allemaal niet uit. Videocamera's mogen ook draaien. Wel moet de les gewoon door kunnen gaan en moet je als fotograaf zelf goed uitkijken voor een

snoeiharde forehand op de lens. De leuke en gelukke foto's zien wij graag verschijnen voor ons plakboek!



Overgeschakeld

We zijn sinds begin april overgeschakeld naar een hypermodern administratie systeem...Vooral Claudia en Marianne hebben hun vingertoppen blauw getikt om alles in te voeren en over te zetten. Het loopt nu allemaal als de spreekwoordelijke trein...in het begin even niet maar dat heb je altijd. Door een foutje wat nog steeds onverklaarbaar is, stond er op de factuur een foutief bankrekeningnummer. Hier dus voor iedereen nog een keer het enige juiste. Rabobank Gouda nummer 143867016. ten name van Mejor. Wil je alsjeblieft bij de betaling het factuurnummer en debiteurennummer vermelden, want dat scheelt ons heel veel zoeken. Met veel dank, vooral namens het secretariaat en de administratie. We noemen ze Marianne en Claudia.

Inhalen

Mocht je een training missen door, bijvoorbeeld een feestje of een sporttoernooi, willen we ons best doen om de gemiste les op een ander moment in te halen. Wel moeten we een plek vrij hebben in een andere groep en ook moeten we dat tijdig weten om je te kunnen mailen of bellen om in te komen halen. We doen ons best voor je!

De professional

Deze keer een berichtje vanuit mijn bed in België, in deze noticias gaat het over 'vroeg uit huis wonen' omwille van je droom achterna. Zoals jullie inmiddels weten tennis ik nu ruim 2 jaar fulltime. Dat is ook het moment geweest dat ik van huis ging om alleen te gaan wonen. Dit was niet helemaal alleen want ik sliep toen, en woon nu nog steeds met meerdere personen in een appartement. Het appartement is verdeeld in 2 verdiepingen. Onder het woongedeelte en boven hebben we 2 slaapkamers en een badkamer, in een kamer staat een gewoon bed en een stapelbed. In het woongedeelte

hebben we een tv, een grote eettafel en een keuken. Maar om terug te gaan naar het vroeg uit huis gaan, in het begin denk je dat het allemaal heel makkelijk is, je denkt dat je je heel makkelijk aan kan passen maar dat is achteraf toch wel heel anders. In het begin voelt het allemaal heel goed, zonder ouders niemand die op je let maar ik kan jullie vertellen dat ik in de eerste maanden heel erg moeilijk mee had, want ik was in een ander land met andere mensen met een andere taal en ZONDER ouders. Maar in het begin besef je dat allemaal niet. Je denk bij jezelf hoe kan dat nou ik speel niet goed ik ben constant moe en heb overal pijn. Dit was een hele grote veranderingen in mijn tennis maar ook in mijn leven. Voor het eerst in je leven ga je voor 100% je droom achterna. Maar zoals ik al eerder heb gezegd dat besef je niet helemaal als je 16 jaar bent, inmiddels ben ik 19 en heb ik al zoveel dingen mee gemaakt alleen al door het reizen, ik ben enorm gegroeid, op tenniseiveau maar ook zeker heel volwassen geworden. Dat denk ik althans en mijn mening dat 'topsport' de beste opleiding is voor een kind, dingen die je met het reizen, trainen, toernooien spelen allemaal leert zal je nooit in een economieboek of bij scheikunde leren. Dus als je de kans krijgt en het is financieel allemaal mogelijk en je wilt het graag moet je het zeker proberen.

A la Prochain,
Jeroen



Tot zover onze nieuwsbrief nummer 21. Mocht je zelf een verhaal of ervaring hebben die beslist gedeeld moet worden met iedereen, klim in de computer en stuur het ons toe! De volgende editie zien jullie in juni vanzelf voorbij komen!

Hasta la proxima!

Een vrolijke, vriendelijke en sportieve groet

Het hele **Mejor** tennisteam!